



MERE END LYKKELIGE FOR LYKKEBO HALLEN



“HALLEN ER FULD
AF GODE OG
GENNEMTÆNKTE
LØSNINGER.”

—
CARSTEN BORGLUND,
IDRÆTSLÆRER LYKKEBO
SKOLE

MERE END LYKKELIGE FOR LYKKEBO HALLEN

En søndag eftermiddag i april 2007 larmede brandbiler gennem gaderne i Valby og gjorde holdt ved Lykkebo Skole. Skolens gymnastiksal stod i brand. Da ilden var slukket, og roen faldet på, var det klart, at skolen havde brug for en ny idrætshal. DOMUS arkitekter fik opgaven, og i januar 2011 blev den nyopførte Lykkebo Hallen indviet. Hallen har givet idrætsundervisningen helt nye muligheder, fortæller skolens lærere.

Idrætslærer Carsten Borglund viser rundt i Lykkebo Hallen med stor entusiasme. Han bruger hallen dagligt, siger han kender alle bygningens detaljer og synes slet ikke, den kan sammenlignes med den nedbrændte gymnastiksal.

“Hallen er fantastisk. Den er altid lækker at komme ind i, og vi har fået meget mere plads.”

Størrelsen på hallen er vigtig for Carsten Borglund, fordi hallen med en fuld størrelse håndboldbane kan bruges til kampe, turneringer og stævner. Men især glæder han sig over, at hallen i hverdagen er nem at bruge af mange på en gang:

“Hallen kan hurtigt deles op i to eller tre afdelinger. Det gør en stor forskel, især når vi er to lærere til at undervise, fordi vi kan have flere hold i gang samtidigt. Det betyder også meget, at akustikken er virkelig god. Det er nemt at høre hinanden. Lyden forsvinder ikke ud i rummet.”

Lykkebo Hallen ligger for sig selv i den fjerneste ende af Lykkebo Skoles grund. Mellem skolebygningen og hallen er en græsplæne, som hallen åbner visuelt op til



med et stort glasparti i hele bygningens længde og højde. Den øverste halvdel af glasset skærmer for solen med snoede metalgitre, og under metalgitrene deler et halvtag glasvæggen i to. For Carsten Borglund giver kombinationen af glasparti, solafskærmning og udhæng brugerne nogle gode vilkår:

”Den store glasvæg betyder, at hallen altid er lys og lækker, selv på en gråvejrsdag. Man kan se ind i hallen fra skolebygningen. Det giver en god kontakt. Solafskærmningen gør også, hvad den skal: Man bliver ikke blændet, selv om man spiller badminton med front mod vinduesfacaden. Endelig betyder halvtaget, at facaden ikke opleves som en stor, fremmed glasfacade. Det er tænkt godt sammen.”

Carsten Borglund nævner, at hallen har enkelte ”børnesygdomme”, som kræver justeringer. Blandt andet er en nødudgang placeret, så den åbner op ud i en sandgrav på atletikbanen. Men børnesygdommene kan ret nemt afhjælpes, mener Carsten Borglund, der især har spottet mange positive detaljer ved bygningen:

”Hallen er fuld af gode og gennemtænkte løsninger. Det er for eksempel smart, at alle døre, skabe og små rum til hallen lukkes til med hårde og lige overflader, som fungerer godt, når de bliver ramt af en bold. Der er tænkt på rigtig meget, og vi er mere end lykkelige for hallen,” slutter Carsten Borglund.

“HALLEN ER FULD AF GODE OG GENNEMTÆNKTE LØSNINGER. DET ER FOR EKSEMPEL SMART, AT ALLE DØRE, SKABE OG SMÅ RUM TIL HALLEN LUKKES TIL MED HÅRDE OG LIGE OVERFLADER, SOM FUNGERER GODT, NÅR DE BLIVER RAMT AF EN BOLD. DER ER TÆNKT PÅ RIGTIG MEGET, OG VI ER MERE END LYKKELIGE FOR HALLEN.”

—
CARSTEN BORGLUND,
IDRÆTSLÆRER LYKKEBO
SKOLE